

ביום השלישי וישא אברהם את עיניו
וירא את המקום מרחוק ויאמר אברהם אל נעריו
שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה
ונשתחוה ונשובה אליכם ויקח אברהם את עצי
העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש
ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו ויאמר יצחק אל
אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הננה
האש והעצים ואיה הששה לעלה

ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו
וירא את-המקום מרחק: ה ויאמר אברהם אל-נעריו
שבו-לכם פה עם-החמור ואני והנער נלכה עד-כה
ונשתחוה ונשובה אליכם: ו ויקח אברהם את-עצי
העלה וישם על-יצחק בנו ויקח בידו את-האש
ואת-המאכלת וילכו שניהם יחדו: ו ויאמר יצחק אל-
אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הננה
האש והעצים ואיה הששה לעלה:

- ביום השלישי, וישא אברהם את-עיניו
וירא את-המקום--מרחק. 4 On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off.
- ה ויאמר אברהם אל-נעריו, שבו-לכם פה
עם-החמור, ואני והנער, נלכה עד-כה;
ונשתחוה, ונשובה אליכם. 5 And Abraham said unto his young men: 'Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.'
- ו ויקח אברהם את-עצי העלה, וישם על-
יצחק בנו, ויקח בידו, את-האש ואת-
המאכלת; וילכו שניהם, יחדו. 6 And Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son; and he took in his hand the fire and the knife; and they went both of them together.
- ז ויאמר יצחק אל-אברהם אביו, ויאמר
אבי, ויאמר, הנני בני; ויאמר, הננה האש
והעצים, ואיה הששה, לעלה. 7 And Isaac spoke unto Abraham his father, and said: 'My father.' And he said: 'Here am I, my son.' And he said: 'Behold the fire and the wood; but where is the lamb for a burnt-offering?'